

## Værdier

Tarm Frimenighed ønsker på en særlig måde at være styret af følgende værdier:

- **Bibelglæde:** Vi ønsker at gå til Bibelen som en bog, hvor mennesker ikke bare får informationer men et levende møde med Jesus Kristus.
- **Kærlighed:** Det vi gør, vil vi gøre i kærlighed til Gud og hinanden. Vi ønsker aldrig at gøre noget, som ikke har Guds ære og menneskers frelse til hensigt.
- **Åbenhed:** Vores fællesskab skal være åbent, uden adgangskrav og med tankefrihed for alle uanset alder, personlighed, social status, etnicitet, fortid, politisk overbevisning, religiøs baggrund osv.
- **Ægthed:** Vores fællesskab skal afspejle dem, vi virkelig er, og ikke dem, vi gerne vil have andre til at se os som.

## Luthersk Missions kerneværdier

Som en del af Luthersk Mission (LM) bakker Tarm Frimenighed helt og fuldt op om de kerneværdier, som er formuleret af LM:

- **Frit evangelium**
- **Troværdig Bibel**
- **Tydelig mission**
- **Nåde-gaver i funktion**
- **Vi må give hinanden god plads**

Man kan læse mere om LM's kerneværdier på [www.dlm.dk/kernevaerdier](http://www.dlm.dk/kernevaerdier)

Mange lemmer

Samme Herre

## Mission

At udbrede Guds rige lokalt og internationalt ved at forkynde evangeliet, forvalte sakramenterne og tjene mennesker.

## Vision

At alle i Tarm og omegn får et levende møde med Jesus Kristus.  
At menigheden tjener og elsker hinanden ubetinget.  
At evangeliet må blive forkyndt til hele verden.

## Værdier

Bibelglæde  
Kærlighed  
Åbenhed  
Ægthed

---

## Visioner – for hvem?

Tarm Frimenighed er en samling af individer med hver sine styrker og svagheder og forskellige ressourcer. Men som fællesskab er vi mere end summen af enkeltdelene: ”I er Kristi legeme og hver især hans lemmer” (1 Kor 12,27). Når vi er sammen i fællesskab, er vi mere end en samling af individer. Vi bliver en ny skabning, en person: Jesus. Når det kristne fællesskab virker i verden i overensstemmelse med Bibelens ord, så er det Jesus selv, der virker.

Når vi i denne folder beskriver menighedens visioner og konkrete målsætninger for de kommende år, så kan man nemt som individ føle sig overrumplet. Det kan jeg ikke leve op til! Men den gode nyhed er, at det skal du heller ikke. Det er nemlig ikke dig som individ, der er Jesu legeme på Jorden. Det er dig i fællesskab med dine brødre og søstre. Denne folder beskriver altså ikke visioner, som hver enkelt skal leve op til, men som vi ønsker skal præge os som *helhed*.

*”Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken; den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle.”*

- Efeserbrevet 1,22-23

---

## Hvad betyder begreberne?

**Mission:** Dette betegner menighedens arbejdsbeskrivelse. Missionen er grunden til, at vi er sat i verden, og det skal gerne afspejle ting, som vi allerede gør nu.

**Vision:** Dette betegner menighedens langsigtede mål. Det er det sted, vores mission skal bringe os til på den længste bane. En vision vil ofte virke meget højtflyvende og måske også urealistisk, og derfor har vi valgt at formulere en række konkrete målbare målsætninger frem mod 2025. Disse fungerer som de konkrete skridt, vi vil tage i de kommende år for at komme nærmere visionen.

**Værdier:** Når man har en vision, som man brændende ønsker at se opfyldt, så kan det være fristende at lade målet hellige midlet. Derfor vil der altid være grøfter, vi som menighed risikerer at falde i. Det skal vi passe på med, for vi er ikke kun kaldet til at arbejde frem mod visionen for Guds rige på Jorden, men også at gøre det på den rigtige måde – en måde, der afspejler Jesu sindelag. Derfor har vi også formuleret et sæt værdier, som skal virke til, at vi ikke falder i nogle af grøfterne på vejen mod visionen.

---

## Mission

**At udbrede Guds rige lokalt og internationalt ved at forkynde evangeliet, forvalte sakramenterne og tjene mennesker.**

Dette gør vi ved at:

- Forkynde Guds Ord og forvalte sakramenterne på en livsnær måde og i overensstemmelse med de oldkirkelige og lutherske bekendelsesskrifter.
- Skabe et fællesskab, som er åbent for alle, og hvor alle kan tjene og blive tjent.
- Række ud til vores by i tjeneste for mennesker og til vidnesbyrd om Jesus Kristus.
- Støtte og skabe opmærksomhed om international mission.

---

## Vision

**At alle i Tarm og omegn får et levende møde med Jesus Kristus.**

**At menigheden tjener og elsker hinanden ubetinget.**

**At evangeliet må blive forkyndt til hele verden.**

For at arbejde frem mod visionen har vi følgende mål frem mod 2025. Vi ønsker:

1. At råde over egne lokaler i Tarm enten som ejer eller lejer.
2. At øge antallet af medlemmer med særligt fokus på børnefamilier.
3. At være i gensidig og jævnlig dialog med vores nærkontaktmissionærer, bl.a. ved at sende hilsner og støtte konkrete projekter
4. Hvert halve år at arrangere børnegudstjeneste eller socialt arrangement i Spiren for både børn og forældre.
5. At oprette en tjenestegruppe med fokus på kontakt med ældre og andre med tilknytning til TF, der ikke har mulighed for at komme til gudstjeneste permanent eller i længere tid.
6. At formidle Bibelen og det kristne budskab på digitale medier til mindst tre målgrupper.